

Bezoek Jintan (CN) aan Cuijk (NL), mei 2010 een impressie van Henk Siroen

Onder de indruk van de zware delegatie uit Jintan (<http://www.jttb.cn>) kijk ik terug naar het bezoek aan Cuijk (www.cuijk.nl) op 10 mei 2010. Het was een behoorlijk zware delegatie vanuit het bedrijfsleven en een behoorlijke vertegenwoordiging uit de overheidssector uit het oosten van China. Tot zelfs de invloedrijke voorzitter van de communistische partij aldaar mevr. Lu Meifing was van de partij.

Jintan is een stad vergis je niet van zo'n 550.000 inwoners. De vertegenwoordiging uit 't Cuijk een klein duimpje tegenover Jintan was weliswaar niet licht, maar toch beperkt. Burgemeester Paul Mengde, plaatsvervangend voorzitter van de raad, Henk Siroen, wethouder Arthur Baudet en secretaris Piet van de Koolwijk vormden de vertegenwoordiging uit de gemeente Cuijk. En natuurlijk was er een zeer gewaardeerde delegatie vanuit de Teeuwissengroup met o.a. Jalal Halam, directeur.

Het was niet eenvoudig om uit te leggen, waarom we verkeerden zoals we verkeerden. De gemeenteraad is aanzet en neemt een beslissing over verdergaand aantrekken van de banden, ja dan nee was de repeterende boodschap aan de Chinezen. En, laat ik maar met de deur in huis vallen, het lijkt me buitengewoon belangrijk om een strakke knoop te leggen met een stad in China in casu Jintan, een China, een land misschien wel binnenkort het meest economisch belangrijke bolwerk in de wereld. Ook liggen vruchten voor het oprapen en met een beetje spirit kunnen we Chinese vestigingen naar onze regio halen enerzijds en kan een bevruchting vanuit ons (bedrijfs)leven anderzijds zich verder ontplooiën. De start van deze contacten liggen immers al bij een gerenommeerd Cuijks bedrijf en daar kan een spinn off of verdere link gemakkelijk groeien en bloeien. Ook wonen en werken al mensen uit onze regio in China en dat kan door aanknopning voornoemd verder en beter vorm gegeven worden. Mijn zoon Rendert is er overigens een van. Hij werkt in Zhuhai (Zuidoost China) als Qualitymanager bij Vosta LMG. (www.vostalmg.com.cn)

Hierbij heb je het dan natuurlijk over hightech en dat is precies wat we ook graag binnen willen hebben. Het gaat echter niet alleen om economie en profijt. Het gaat evenzeer of misschien wel meer over cultuurverrijking tussen twee totaal verschillende werelden. De Cuijkse delegatie heeft daar al indringend aan geproefd en niet in het minst door de zeer traditionele Chinese root en 't vertroetelde cultuurgoed van het sociaal drinken en wel met via het mirakelse vuurwater baijiu (45-60%). Dat gaat zeker niet om het zuupen; het gaat volgens de traditie om in verschillende rondes van omhelzen en toasten respect voor elkaar te uiten en om een stevige band aan te (willen) gaan. Hierbij gelden drie hoofdregels. Je drinkt eerst een biertje als ondergrond. Je doet het nooit alleen en je doet het als derde in de groep als geheel! Het is social drinking pur sang. In het verleden was het in China vooral een ritueel gebeuren om respect voor de voorouders en God te tonen. Ook ten tijde van vertrek en terugkomst bij oorlogshandelingen werd getoast met baijiu. Nu wordt dat nog voortgezet op 1 augustus bij de jaarlijkse militaire parade. Bij veel familiefeestjes, banketten en zakelijke happenings wordt het gedaan. En het ontbreekt niet bij het Chinese Nieuwjaar, de Lentefeesten en het Drakenbootfestival. Markant en noemenswaardig was het zeer oude gebruik bij de geboorte van een dochter. Ze maakte direct na de geboorte de baijiu en stopten het onder de grond totdat de dochter trouwde en op de bruiloft kregen alle gasten een stevige neut om voorspoed geluk en vruchtbaarheid af te dwingen. Misschien heeft de delegatie dat in Cuijk ook nog vlug gedaan totdat de raad het JAWOORD geeft.

Tijdens het bliksembezoek aan Cuijk heeft het gebruik indringend en intiem plaatsgevonden en het is als het ware een schreeuw naar Cuijk om banden aan te halen en naar mijn mening moeten we dat met beide handen aangrijpen. De wederzijdse burgemeesters Xi Wenbiao van Jintan en Paul Mengde van Cuijk hebben zich al van harte verbonden en de raad moet dan volgen, zou ik zeggen.

De overweldigende kracht van baijiu is legendarisch, immers in 1972 maakte Richard Nixon tijdens het eerste presidentieel bezoek van de VS aan China daar indringend kennis mee en hij liet zich ook tegen de adviezen van zijn beveiligingsbeambten in volledig opgaan in dat gebeuren. Die adviseurs hadden misschien kennis genomen van een Chinees boek over onderhandelingstactiek, waarin gemeld wordt dat na een meerdaagse en meernachtelijke slijtageslag door Baijiu bacchanals de Chinese delegatie op het beslissende moment verversen om zo te kunnen overtroeven. Wij bleven in 2010 echter beiden op de been en hebben een prettig en indringend contact gehad en dat smaakt naar meer. We genoten tevens van een schitterend authentiek Chinees diner bij Grand Garden in Cuijk en gesponsord door het bedrijfsleven zagezegd i.c. Teeuwissen.

De delegatie uit Jintan heeft ook kosten, noch moeite gespaard, maar ook kou getrotseerd om vluchtig Cuijkse karakteristieken op te zuigen. Ze waren er van onder de indruk en waren er enthousiast voor. Even piepten ze uit het protocol om snel bij de HEMA lang ondergoed aan te schaffen, want ze verrekten inderdaad van de kou en wij hadden het ook niet heet. Dat kwam pas bij de bacchanal/het Bacchus-gebeuren.

We werden indringend verzocht om zo spoedig mogelijk een tegenbezoek te brengen en ik wil dat van harte aanbevelen. Zo'n kans krijgt Cuijk maar een keer en in mijn ogen is dat zeer perspectiefvol en zeer de moeite (van de kosten) waard. Ik ga er voor en ga ook mee. Henk Siroen.